

PAASTOCHT 2024: **Into the Wild'**, de Wildernis-Trail van Raeren (B) naar Nideggen (D), via Eupen en Monschau

De Paastocht, een gouden formule

De Paastocht is een sportieve en gezellige 4-of 6-daagse zwerftocht te voet, veelal in de Belgische Ardennen, Luxemburg of de nabije omgeving daarvan, die de Zwerfbond jaarlijks van Goede Vrijdag tot en met de woensdag na Pasen organiseert. De tocht is bedoeld voor sportievelingen vanaf ca. 12/13 jaar die het leuk vinden om met een wandelmaatje, maar toch ook samen met anderen, een beetje 'oer', bepakt met rugzak en tent, in vier of zes dagen een afstand van ca. 75-125 km door de prachtige ontluikende natuur van de Ardennen te trekken. Soms organiseren we naast het wandelen ook nog wat extra's in de vorm van een proeverij, een excursie of een dagje mountainbiken bijv. Per dag lopen we zo tussen ca. 12-27 km door natuurlijk terrein dat best zwaar kan zijn door hoogteverschillen en ondergrond. We volgen bij de Paastocht vaak officiële GR-routes (langeafstandswandelpaden die witrood of geelrood gemarkeerd zijn) en koppelen die dan zelf aan elkaar



tot een eigen meerdaagse zwerftocht met steeds een ander thema. We maken ook een eigen routeboekje en eigen routekaarten. In 2022 organiseerden we een geslaagde 50^{ste} Paastocht, dus we kunnen met recht spreken over een gouden formule. Jaarlijks doen er meestal ca. 50/60 deelnemers mee.

Nu de centrale vraag: *Wat doen we met Pasen 2024, van 29 maart t/m 3 april?*



Het enthousiaste Paastochtteam dat de tocht organiseert, heeft dit keer gekozen voor een Paastocht die deels door de wat woestere Belgische Oostkantons loopt (via de GR563 en GR15 door het noordelijke deel van de Hoge Venen) en deels door de Duitse Rureifel. In die ons veel minder bekende streek kwamen we een soort Duitse GR tegen die ons meteen intrigeerde: de Wildnis-Trail. Spontaan besloten we deze trail integraal in onze route op te nemen. Ook omdat dit zo mooi bij onze uitdaging past dit jaar een wat meer basic Paastocht neer te zetten. Verheug je net als vanouds op uitdagende routes en onvergetelijke natuurervaringen! Denk aan hoogteverschillen van de start op 280m tot maximum 633m en terug naar 180m bij de finish, stromende beekjes, knuppelpaden langs en door



het veen, geurige bloemenweiden vol narcissenpracht, diepe bossen en verreikende panorama's over de wildernis en stuwweren. Om precies te zijn lopen we een 4- of 6-daagse Wildernis-Trail van Raeren (B), via Eupen en Monschau (D) naar Nideggen.

'Into the Wild', het programma in het kort

Dag 1: Van Burcht Raeren naar Eupen/Baelen via GR 563: 15 km

We vertrekken Goede Vrijdag met de bus van Den Haag CS (7.45 uur stipt) en daar zijn we – als alles volgens planning verloopt - terug op de Tweede Paasdag (ca. 18.00 uur) of op de woensdag na Pasen (18.00 uur).



Na de busreis gaan we van start met onze zwerftocht bij de burcht van Raeren waar je eigenlijk eerst een uurtje naar binnen zou moeten gaan om bijzondere keramiek te bewonderen. We lopen door de fraaie,



bosrijke rand van de Hoge Venen naar Eupen. Daar kun je desgewenst terecht kunt voor boodschappen en een maaltijd. Overnachting, café en kampvuur: de bosrijke camping Mont Dragon aan de Vesdre in Baelen.

Dag 2: Van Eupen/Baelen naar Monschau via de GR15: ca. 27 km

We lopen langs het stuwmeer van Eupen en de Getzbach de Hoge Venen op met de woeste venennatuur en z'n knuppelpaden. We bereiken aan het eind van de middag het schilderachtige Monschau waar we 's avonds gezamenlijk gaan eten. De overnachting is op een soort scoutingterrein (met toiletten, maar zonder douche en terreinverlichting) bij Monschau.

Dag 3: Van Monschau naar Simmenrath via de Wildnis-Trail, ca. 27 km

We komen deze Eerste Paasdag al snel bij de start van de Wildnis-Trail in Höfen dat ook bekend staat om de haagbeukheggen en de wilde narcissenpracht in het voorjaar. Dwars door het bosrijke Nationalpark Eifel lopen we een uitdagende, 'wilde' etappe met behoorlijk hoogtemeters richting Erkersruhr en Dedenborn/Simmenrath. We overnachten op een eenvoudige camping zonder restaurant, dus of de pizzakoerier bellen of toch die brander toch echt maar meenemen!

Dag 4: Van Simmenrath via Einruhr naar Gemünd via de Wildnis-Trail: bij Einruhr inschepen voor 6 km varen over de Rursee tot aan de Urftstaumauer, en 9 km (4 daagse) of 18 km (6 daagse) lopen

We lopen na een boottocht van een uur over de Rursee via paden met een prachtig uitzicht over het

Dreiborner Plateau en het merenlandschap. Ook hier weer wel wat hoogteverschil. De 4-daagse deelnemers worden opgehaald op een bevreemdende plaats, nl. Forum Vogelsang IP, de voormalige national-socialistische Ordensburg met veel aandacht voor natuur en educatie. De 6-daagse Paastochtlopers wandelen daar vandaan door naar Gemünd, waar we overnachten in een Jeugdherberg. Dit vanwege het ontbreken van een camping. In Gemünd zijn ook weer alle boodschappen mogelijk.

Dag 5: Van Gemünd naar Heimbach, via de Wildnis-Trail: ca. 24 km

We passeren de Kermeter, een bergrug met een oppervlakte van 35,92 km² met als hoogste punt 527,8m. We komen langs majestueuze eeuwenoude beukenbomen en langs Trappistenklooster Mariawald.

De finish ligt in het charmante Eifelstadje Heimbach. Overnachting op de Heimbacher Campingplatz.

Dag 6: Heimbach naar Nideggen-Brück, via de Wildnis-Trail: 13,8 km

De laatste etappe loopt door de omgeving van het schilderachtige Schlehachtal en komt door gevarieerde gemengde bossen met talrijke knoestige eiken. Bij het eindpunt van de WildnisTrail in Zirkal lopen we nog door naar Nideggen-Brück. De bus haalt ons op bij restaurant Miracoli met zicht op de burcht Nideggen.



Aanmelden en betalen (toch even de kleine lettertjes)

Wil je meedoen met de Paastocht, dan dien je je tijdig aan te melden via een inschrijfformulier, zie www.zwerfbond.nl en meteen te betalen. Heb je nog vragen mail die dan naar zwerfbond.nl@gmail.com en we reageren z.s.m. Wees op tijd met inschrijven want er is aan de Paastocht een maximum aantal deelnemers gesteld, (max. 56 personen). De prijs voor deelname aan de 6-daagse Paastocht is € 200 p.p. (heen- en terugreis per bus, routebegeleiding, vijf campingovernachtingen, een boottochtje, routekaarten en routeboekje, een gezamenlijke maaltijd en een Paasverrassing). Tevens kun je GPX-bestanden ontvangen en gebruik maken van de Zwerfbond-app. Deelnemers die Tweede Paasdag terug willen kunnen kiezen voor de 4-daagse variant. Die prijs is € 170 p.p. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt een interessante korting (zie website).

Let op: Definitieve deelnameprijzen en bijzonderheden staan op het aanmeldformulier.