

# Paastocht 2019: zwerven in het spoor van kastelen

Met Pasen 2019 liepen we van 19-24 april met stralend zonnig weer met 69 Paaszwerfers in het spoor van Luxemburgse kastelen van Steinfort via Larochette en Diekirch naar Michelau richting de imposante Burcht Bourscheid. Het werd een grandioze tocht vol kameraadschap en gezelligheid, stralende zonneshijn, een grote variatie aan kastelen, een bijzondere tuin, bloeiende appel- en perebomen, een keuzedag, mooi bos met prachtig jong groen, een buiten-paasontbijtbuffet, indrukwekkende rot- en kloven, rode wouwen, muurhagedissen en heel veel paardenbloemen! Kortom: genieten!



Na een reis in een volle bus - die wel enige moeite had met de afstand en de vracht - gingen we Goede Vrijdag te voet op pad voor een eerste wandeldag van 11 km. We kwamen langs het vlaktekasteel van Koerich en Septfontaines met burcht, een verkoelende fontein en leuk oud geitenbruggetje. De pubquiz op de bierbanken bij Simmerschmelz 's avonds onder leiding van Coen en Sander was een goede zet om meteen in de sfeer te komen. En Renske stal de show met meteen herkenbare dierenuitbeeldingen.





De tweede dag liep met een route van 20 km langs diverse kastelen waarvan Neu Ansembourg met de prachtige tuin een feest op zich was. Je mocht zo de tuin in wandelen en er zaten muurhagedissen tussen de bloeiende fruitbomen, salamanders in een vijvertje (dát zag John nl. op de foto boven) en er zwermde zwaluwen rond. Genieten voor een tuintersdochter als ik. Daarna kwam een gezellige koffiestop bij de camper en een fraaie donjon (kasteel Hollenfels). De route werd daarna avontuurlijker met struinen op zoek naar het juiste bospad omhoog. Otto en ik hadden deze dag een extra lus ingebouwd langs de Hunnebour om onze deelnemers extra landschappelijke variatie te bieden en velen namen die uitdaging aan. De gezamenlijke maaltijd 's avonds in een afgehuurde pizzeria kwam goed uit de verf. Het eten was goed en, ook belangrijk, we pasten tegelijk in één restaurant! We kregen van Fred allemaal 2x 2-euro-munten om een OV-dagkaartje te bemachtigen om zo ons zondagse keuzeprogramma vorm te geven. Wist je al dat hij al die munten gewoon twee dagen lang in zijn rugzak meegesjouwd had?!



Eerste Paasdag organiseerden we, op speciaal verzoek van Jos, paaseieren zoeken. En Jos moest (als enige natuurlijk) echt goed zoeken! Daarna het keuzeprogramma. Sommigen gingen kanoën op de Sûre van Dillingen naar Echternach, anderen kozen voor een citytrip en velen combineerden dat met een wandeling door het Alzattendal. Leon en Marcel liepen 51 km (!) en daarmee bijna van Mersch naar Luxemburg en terug! Wij wandelden iets van 12 km door fraai voorjaarsbos en langs rotsen. Daarna reden we per bus naar Luxemburg voor sightseeing, ook weer te voet, langs de restanten van de vesting Lucilinburhuc waaraan stad en land haar naam ontleent, door de kloof van de Petrusse, het Groothertogelijk Paleis met wisseling van de wacht en de kathedraal. 's Avonds gingen wij bij de salle de sejour lekker samen buiten koken. Was gezellig!





Dag 4: Het Paasontbijtbuffet in eigen beheer in de open lucht op de camping was een succes. Fijn was dat we de broodjes op de camping hadden besteld want de bezemcamper had net panne. Gelukkig was dat snel verholpen. Na 12 km, bij een camping stapte de helft van de deelnemers in de bus voor de thuisreis. Met 35 man/vrouw liepen we door via de spectaculaire Nommerlayen. Altijd prachtig die kloven en spelonken! In Larochette moesten we als organisatie toch even behoorlijk improviseren want de beoogde camping bleek niet gereserveerd en was overvol. Gelukkig was er 2,5 km verderop een andere camping met een ideaal, rustig kampeerveld. Eigenlijk veel geschikter, dus het had gewoon zo moeten zijn. Bovendien hadden we extra avontuur! De dagafstand was nu wel 26 km.



Verslag Paastocht 2019: In het spoor van kastelen, van Steinfort (bij Arlon) naar Burcht Bourscheid



Ook dag 5 werd wat langer en kwam op 25 km. Wij liepen eerst naar het kasteel van Larochette, waar we letterlijk direct onderlangs liepen, richting aanlokkelijke koffie met taart. Vervolgens hadden we een gevarieerde landschapelijke route via bossen en tussen weilanden door naar een welverdiende koffiestop bij Hans op een hoog plateau met view naar alle kanten. Was prachtig daar! Daarna liepen we door oude groeves het dal van de Sûre in. We kampeerden direct langs de Sûre bij Diekirch en gingen gezellig met z'n allen de stad in waar we in een pizzeria een hapje aten.



Verslag Paastocht 2019: In het spoor van kastelen, van Steinfort (bij Arlon) naar Burcht Bourscheid

De laatste dag liepen we langs het militaire museum van Diekirch waar we wat tanks bekeken. We kwamen ook langs de welbekende boerderij Closdelt waar een rode wouw vlak over ons hoofd scheerde. We hadden nog een laatste stop onderweg en daalden daarna af via mooie hellingbossen richting Michelau. Aan het eind zagen we de imposante burcht van Bourscheid liggen en daarna wachtte een laatste terras waar wij verzamelden voor de thuisreis. Helaas, de Paastocht 2019 is alweer voorbij! Het was weer een en al genieten! Op naar volgend jaar. De ideeën borrelen al op!

