

HerfstHike Veluwe 2018

Met De ZWERFBOND te voet van startpunt Deelen naar halte Assel

Begin herfstvakantie, van 20 t/n 23 oktober, gingen we met de Zwerfbond een paar dagen lekker basic op pad over de Veluwe. Bepakt met rugzak en tent verzamelden we bij het museum van Vliegveld Deelen. In die vier dagen zouden we van Deelen via stukken Trekvogel-, Marskramer- en ook Veluwe Zwerfpad over Woeste Hoeve naar de Vrijenberg trekken, dan via Schenkenshul naar Hoenderloo en de laatste dag via Hoog Buurlo naar Eetcafé Halte Assel (totaal ca 40 km). We waren met z'n zeventwintigen, een leuke gezellige groep in leeftijd variërend van 9 - 65 jaar.



Na koffie, een welkomstwoord en kennismakingspel met Ferrant gingen we de routekaarten intekenen in het museum. Een groot deel kende deze werkwijze inmiddels van eerdere herfsthiken maar we hadden ook weer een aantal nieuwe deelnemers. We kregen dit jaar bij de start ook speluitleg van Jos die samen met Johan tot de HerfstHike-staf is toegetreden. Jos kwam met een spel genaamd 'Het verboden woord' dat vier dagen zou duren. We kregen daartoe allemaal een kaartje met de naam van een willekeurige deelnemer en een woord dat hij of zij niet mocht zeggen, maar dat je hem/haar wel moest proberen te ontfutselen. Zei hij of zij het woord, dan was die persoon 'af' en mocht je ook zijn of haar inmiddels veroverde kaartjes hebben. Het was leuk om te zien dat het verboden woord inderdaad een eigen leven ging leiden de hele hike door!



Vervolgens gingen we in koppels op pad. Het weer was prachtig met een graad of 18 en een zonnetje. Van Deelen liepen we meteen het Deelerwoud in, een gebied overigens dat niet alleen uit bos, maar ook uit glooiende heidevelden bestaat. Als snel hadden we een post, ook om te controleren of iedereen op de goede weg was.



Daarna kregen we een fraai traject over oude stuwwallen die in de ijstijd gevormd zijn. We kwamen ook over de Hartenhulberg die met zijn 90 meter het hoogste punt is van het Deelerwoud. Hier liepen ooit oude hessenwegen overheen. Het Deelerwoud staat ook bekend om z'n wild met o.a. veel edelherten, alleen helaas niet toen wij er waren. Wel kwamen we langs een kudde schotse hooglanders waarvan er één ons pad blokkeerde en niet voor- en niet achteruit ging.



Daarna kwamen we uit bij Woeste Hoeve waar Fred en Jane ons opwachten met limonade. Het was inmiddels ook tijd voor een lunch en dus werden de broodpakketjes geopend. De route voerde ons vervolgens

richting de Vrijenberg waar we ons bivak voor twee nachten opsloegen. Ferrant en Noor hadden met Michael en John het basiskamp al opgebouwd. Michiel en Alec waren druk met pionierwerk onder leiding van Ferrant en John zorgde ook voor voldoende hout voor een goed vuur. Iedereen kookte 's avonds zelf z'n eigen kostje en de sfeer zat er goed in. Met Johan erbij kregen we ook weer een ander liedjesrepertoire en er waren ook bewegingen bij, zoals bijv...

Ford Escort

A Ford Escort, a Ford Escort, a Mini, Mini, Mini and a Ford Escort (2x)
 Ferrari, Ferrari, a Mini, Mini, Mini and a Ford Escort. (2x)

Laurentia

(staand zingen en een kniebuiging op elke dag die in het lied genoemd wordt)

Laurentia, lieve Laurentia mijn
 Wanneer zullen wij bij elkander zijn?
 Op maa-haandag!
 En ik wou dat nu toch al maandag was
 En ik bij mijn lieve Laurentia was
 Laurentia was!

Laurentia, lieve Laurentia mijn
 Wanneer zullen wij bij elkander zijn?
 Op di-hinsdag!!
 En ik wou dat nu toch al maandag, dinsdag was
 En ik bij mijn lieve Laurentia was
 Laurentia was!



Zondagochtend werd er alweer vroeg hard gewerkt om het vuur brandend te krijgen. We hadden hout nodig voor op het kampvuur gebakken eitjes. En we genoten van de zingende fluitketel natuurlijk! Ron liet z'n kleinzoon kennismaken met de ouderwetse manier van wassen als we vroeger op kamp waren op de Vrijenberg: gewoon in het ijskoude water van de kleine waterval! Zij waren wel de enigen want anderen kozen toch liever voor wassen bij de waterpomp!



Daarna was het tijd voor hakinstructie en toen kon het boswerk beginnen. Bij sommigen zag je echt dat ze al vaker met het bijltje gehakt hebben! De spaanders vlogen ervan af. De bosbeheerder had dit jaar een echt stevige boom voor ons opgezocht die we konden gaan omhakken. De hele zondag was gevuld met bosarbeid en kokkerellen op houtvuur. Er was ook speciale aandacht voor het kloven van het hout. Op het menu stond pasta met verse groentesaus, hamburger, appel en banaan en natuurlijk marsmallows. Echt genieten! 's Avonds weer heerlijk gezongen.



De maandagochtend betekende nog even bij het grote kampvuur ontbijten, maar ook opbreken, met z'n allen opruimen en te voet op pad langs de kleine waterval. Floor en Relinde zijn inmiddels ervaren Zwerfbond-deelnemers, die niet meer als laatsten op pad gaan, maar gewoon op tijd in touw zijn. Ze zijn er zelf ook trots op!

Het traject Loenen-Hoenderloo stond op het programma en dit jaar liepen we via het Trekvogelpad. Dat betekende allereerst langs de totempaal en daarna via de Schansenberg en Klein Zwitserland richting de A50. Een mooi geaccidenteerd stuk meteen met uitzichten. Even later was er ook al een post waar druk geprobeerd werd verboden worden te ontfutselen.



Na de snelweg zaten Miriam en ik op post. Om beurten kwam iedereen langs. We zaten allemaal op de juiste koers. Daarna liepen we nog over het fraaie Schenkenshul en verder richting het Spelderholt. Sommigen gingen uiteraard nog een ijsje halen bij Coo of naar de supermarkt in Hoenderloo, maar met eten was iedereen op het kampeerveld. 's Avonds was het weer gezellig rond het vuur, o.a. met woorden ontlokken. En je kon heel wat sterren zien want het was helder. Waar is die poolster ook al weer? En Cassiopeia? Er was zelfs een tent uitstekend uitgerust voor sterrenkijken!



Op de dinsdagochtend hielpen we eerst weer met opruimen en daarna wandelden we via de Braamberg en de Hoog Buurlose heide richting Halte Assel waar we nog gezellig wat dronken en een groepsfoto maakten.



Op verzoek schreven we wat in het logboek ter evaluatie. Wat ik ervan gelezen heb was iedereen weer goed te spreken over het geheel. Ook ik vond het top! Organisatie bedankt! Mij viel wel op dat er nauwelijks een regendruppeltje gevallen is en dat modder zo schaars was dat zelfs mijn wandelbroek geheel baggervrij bleef. En die mij kent: dat wil wat zeggen!

