

PAASTOCHT 2018: SPA - FRANCORCHAMPS, een zoektocht naar sporen van legenden over wiebelige boombruggetjes en de baggerpaden van de GR571 door de rivierdalen van Amblève, Salm en Lienne



Voor de Paastocht 2018 gingen we 30 maart t/m 4 april met een groep van in total zestig deelnemers op pad. We startten op een bekende plek voor de Zwerfbond, namelijk op dezelfde als in 2017: midden in het centrum van Spa. Dit jaar zetten we de route van de GR571 centraal, met als extraatje de Ninglingspo. Het Paastocht-voorbereidingsteam (teamtrekker Otto Edelenbosch, Ron Buijze, Sander de Haan, Josée Hartman, Fred Hoenderdos en onze nieuwe Paastocht-organisator Coen Windmeijer) selecteerde voor deze Paastocht een avontuurlijk en afwisselend circuit van 115 km van Spa, langs de Ninglingspo naar Remouchamps aan de Amblève, dan door het dal van de Chefna naar Stoumont en met een eigen doorsteek naar Pont de Targnon en Rahier. Vervolgens liepen we langs de Lienne richting Lierneux en Salmchateau aan de Salm waarvandaan de 4-daagse Paastocht-deelnemers naar huis gingen. Vanaf hier liep een aanzienlijk kleinere groep 6-daagse Paastochtopers via Vielsalm en Stavelot naar het circuit van Francorchamps. In dit deel van de Ardennen is veel aandacht voor legenden en die verhalen probeerden wij via onze route voor de deelnemers voor het voetlicht te krijgen. Verder is de Paastocht toch elk jaar vooral een paar dagen hiken, back to basic en kameraadschap onderling en dat was dit jaar niet anders. De Paastocht 2018 was in één woord: top! Hieronder een beeldverslag.



We verzamelden voor onze 4/6-daagse rugzaktrekking op station Den Haag CS. Onderweg kwamen we in de Paastochtstemming door het uitdelen van kaarten, boekjes, stickers, kaartenhoezen, bosbessensnoepballen en heksenhydorp. Bosbessen en heksen verwijzen naar de legende van heks Gusta Maka uit de omgeving van Vielsalm die we met andere streeklegendes in het routeboekje introduceerden. De kletspraat in de bus kwam bij een aantal deelnemers daardoor ook uit bij sprookjes, sages en legenden en boeken lezen. Het echte Paastochtwerk, het hiken, begon pas in Spa. We volgden dag 1 de witrode markering van de GR5/GR15 in de richting van Remouchamps waar wij de GR 571 zouden oppakken. De GR15 komt nl. langs de Ninglingspo en dat dal is een 'must' voor wie van bijzondere Ardennenwandelingen houdt. Bij Vertbuisson liepen fanatiekelingen nog een ometje naar een bijzondere haagbeukgang (zie foto volgende pagina). Daarna volgden we de route langs de Ninglingspo, het grillige bergbeekje dat op 500 m hoogte ontspringt en op de slechts 3 km lange loop een verval vertoont van 350 meter. Door de kracht van het kolkende water zijn er kleine kommen uitgesleten die hier ter plekke bains genoemd worden, zoals le Bain de Diana en le Bain du Cerf. Het volgen van dit bergbeekje betekende soms avontuurlijk klimmen en klauteren langs de waterrand, maar ook gewoon gemakkelijk via gebaand pad want er zijn in de loop der tijd nogal wat trappen en bruggen getimmerd. Echt genieten! Hier doen we het voor.



Na 16 km kwamen we in volle zonneschijn aan op camping Plein Soleil bij Remouchamps. Er werd zelfs pootje gebaad in ijskoud rivierwater! Op die camping hadden wij 's avonds een gezamenlijke kennismakingsmaaltijd met een speech van onze nieuwe Zwerfbondvoorzitter Gerke Henkes die zijn voorganger Ferrant tot erevoorzitter benoemde en bedankte voor alles wat hij voor de Zwerfbond heeft gedaan en nog doet als organisator van het Zomerweekend en de HerfstHike. Er was ook een korte intro op het thema door Paastochtvoorbereider Otto Edelenbosch. Helaas kwam het verhalen vertellen en muziek vanwege de lengte van de maaltijd en entourage niet van de grond. We zien hoe het verder loopt met het thema.



Op dag 2 stond Nonceveux-Rahier op het programma en dat betekende een zware dagetappe van 22 km. Eerst liepen we langs de Fonds de Quarreux, een mysterieuze plek waar talrijke grote rotsblokken in de Amblève liggen. Ook hier hoort een legende bij (zie onderstaand bord), nl. die van de molen van de duivel. Daarna volgde een pittige klauterpartij want we kwamen via deze etappe de sterkste continue stijging van alle GR-paden in België tegen. We moesten namelijk o.a. door het dal van de Chefna klimmen van 160 meter bij Sedoz naar de hoogte van Monthouet op 560 meter! En dat was pittig!





Het was ook pittig vanwege de talrijke spannende boombruggetjes die lastig te passeren waren. Sommigen hingen zo schuin dat er een hulptouw tje nodig was of een toegestoken hand ter ondersteuning. Soms kon je ook beter door het water. Het was wel avontuurlijk en dat leidde weer tot heroïsche verhalen. De wandeletappe schoot daarvoor echter niet op. Na de Chefna kwam nog een klimmende passage door een veengebied en daar was het behoorlijk drassig! Om 14.00 uur hadden wij pas 13,7 km afgelegd en arriveerden we in Stoumont. Hoog tijd voor lekkernijen bij de plaatselijke bakker! Vermoeid kwamen we eind van de middag aan bij camping Les Salins in Bierlieux Haut (Rahier). Op een zonovergoten kampeerveld werden de tenten opgezet en belevenissen gedeeld. En dat terwijl de kippen aan het spit gadden....



Dag 3: Eerste Paasdag begon regenachtig. Gelukkig was er een afdak op de camping. Dat werd goed gebruikt! Daarna ging een ieder op pad. De een maakte er een wandeldag van 21 km van, een ander breidde de route uit tot 26 km. Gelukkig bleef het bij zo nu en dan een bui en was de route mooi afwisselend. Wij maakten een horecastop bij een smederij in Paassfeer en er was traditiegetrouw een welkome Hans- en Marjapost met Paasverrassing onderweg! Ook maakten we een gezellige lunchstop in een oude boerenschuur waar we in de luwte brood aten en genoten van de warme thee. Op de camping in Odrimont (bij Lierneux) hadden we een wijds kampeerveld tot onze beschikking. En er was een grote tent waarin je mocht kokkerellen (als je niet voor in het café eten koos). Wij kokkelden gewoon een keer zelf op ons brandertje. Dat hoort toch eigenlijk ook bij de Paastocht? En we kregen van nieuwkomer Jeroen een tip om zelfgedroogde groenten mee te nemen! Op ons verzoek had de campingbaas in het café-restaurant muziek, discjockey en dansvloer perfect voor elkaar, zelfs met karaoke! En velen deden mee met het dansfestijn! Zo ontstond er op de bonte avond alsnog een open podium met optredens van o.a. Renske en Ruben en Daan en Lente met een rap - een soort gezongen verhaal - en—wie had dat kunnen verzinnen—ook een (Franstalige) hoofdrol voor Maya de Bij met de Maya de Bij Dans!





Tweede Paasdag begon met een traditioneel Paasontbijt, dit keer op de camping. Het was zo uitgebreid dat je ook nog een lunchpakketje voor in de bus kon meenemen! Ze leverden de broodzakjes en een dorstlesser ook mee. Na de groepsfoto gingen we op pad voor de fraaie wandeling via een eigen route langs de weiden van de Lienne - waar bevers, waterspreeuwen en ijsvogels voorkomen. Wij zagen alleen de beversporen helaas. Ook kwamen we hier langs een soort zwarte oer-koeien. Die lieten zich behoorlijk horen! Het geloei schalde door het gebied. We liepen verder richting Lierneux en Salmchateau (over een afstand van in totaal circa 12 km). De 6-daagse Paastochtlopers gingen daarna door naar Vielsalm (totaal 16 km). Het was door de straffe wind koud onderweg, maar je raakte hierdoor wel lekker uitgewaaid!





In Salmchateau werden de 4-daagse Paastochtlopers opgehaald door de bus. In de bus moesten we van de chauffeur onze schoenen uit en in het ruim zetten. Dat waren heel wat baggerige bergschoenen bij elkaar! En dat betekende op kousenvoeten over de koude stenen de bus in.

De route liep voor de overgebleven deelnemers daarna verder richting het kasteel van Salmchateau. Vandaar was het nog behoorlijk door klimmen tot op een mooi pad in de bossen boven in het Salmdal dat richting Vielsalm loopt. Hier maakten ook Ivo en Marcel kennis met Gustine Maka, de legendarische heks met de blauwe bosbessen uit Vielsalm. Op de camping werd door een groot aantal gezellig op het kampeerveld gekokkereld.



De vijfde dag stond een mooie wandeling van 23 km richting Stavelot op het programma, o.a. langs Grand Halleux en door de bossen van Stavelot. Gekampeerd werd er op camping Challes, een bekende Zwerfbondcamping die dit jaar officieel niet open was, maar waar we toch wel mochten staan. Voorwaarde was wel het zelf doorspoelen van het toilet met emmers water omdat de waterleiding nog was afgesloten. Behoorlijk oer! 's Avonds ging een ieder gezellig uit eten in het gezellige historische Ardennenstadje Stavelot.



Dag 6 bekende nog 11 km te gaan over de Ravel en dus ook door een oude spoortunnel waar dat fiets/wandelpad nu eenmaal doorheen liep. Eindpunt was café/restaurant Le Formule Un in Francorchamps. Ons eigen circuit van Spa naar Spa-Francorchamps is daarmee afgerond. De bus pikte ook de laatste deelnemers om 13.00 uur op en om 16.00 uur was iedereen terug op Station Den Haag CS terug.

Hopelijk was onze tocht der tochten voor jullie net zo geslaagd als voor mij. Ik heb genoten. In de hoofden van enkele routevoorbereiders vormen zich alweer plannen voor een volgende Paastocht, maar eerst organiseert de Zwerfbond dit jaar een Zomerweekend op de Utrechtse Heuvelrug, een Zeilweekend in Friesland en een HerfstHike over de Veluwe. Er is al geflyerd in de bus! Zie www.zwerfbond.nl. Doe je ook mee?