

# HERFST HIKE

## UNPLUGGED



## Met De ZWERFBOND te voet van/naar Zweefvliegveld Terlet, via Vrijenberg en Spelderholt

Ook in de herfstvakantie van 2017 lieten we met de Zwerfbond een paar dagen alles los en gingen 'unplugged'. Geen computer, geen school of werk, maar wél op avontuur over de Veluwe en lekker primitief in de natuur bivakkeren. Van zaterdag 14 t/m dinsdag 17 oktober waren we in totaal met z'n vijftintigen op pad, waarbij vijftien jongelui van 11 t/m 18 jaar.

We gingen te voet van Zweefvliegveld Terlet via Imbos en Loenermark naar De Vrijenberg in Loenen, vervolgens naar het Spelderholt bij Hoenderloo en daarna langs De Woeste Hoeve terug naar Terlet. We volgden met deze route veelal stukken Veluwe Zwerfpad en liepen toch in totaal een afstand van bijna 45 km!



Zaterdag verzamelden we voor deze derde HerfstHike bij Café Restaurant De Thermiekbel op het Zweefvliegcentrum Terlet, net ten noorden van Arnhem. Daar was tijd voor koffie, kennismaking en kaarten intekenen.

Je kwam er tijdens een spel van Ferrant en passant te weten wie er in Den Haag woonden en wie net, wie ver en nog verder erbuiten en ook wie er op scouting zaten en/of hadden gezeten. En ook een beetje hoe zweefvliegen in z'n werk gaat. Je kon het in de praktijk zien en John kon nog levendig een zweefvlieg-ervaring uit z'n studententijd beschrijven.



Daarna gingen we in koppels op pad. Het weer was prachtig. Al snel werden jassen en truien uitgedaan, want een t-shirt was genoeg. De temperatuur liep op tot 20 graden! Meteen konden we aan de slag met het oplossen van opdrachten in het kader van een jacht op de schat. Sommigen waren daar fanatieker in dan anderen, maar het leverde wel hersenkrakers op. De schat bleek uiteindelijk chips te zijn. Nooit weg toch? De route liep over glooiende heidevlaktes, langs Schotse hooglanders en daarna de prachtige bossen in van Imbos en de Loenermark. John en ik zaten op (snoep) post 1 en iedereen kwam groepsgewijs langs. Bij post 2, van Fred, Jane en Robbert moest er nog een echte puzzel opgelost worden. Dit jaar was de route op dag 1 daarmee wat vastomlijnder en dat zorgde ervoor dat er wat minder door de Veluwezoom gezworven werd dan voorgaande jaren en de deelnemers vroeger in de middag al op het kampterrein arriveerden.





Hierdoor was er meer tijd voor tent opzetten, het kamp inrichten, functioneel pionierwerk zoals de wasbakken hierboven die Michiel en Alec gemaakt hebben, genieten van het mooie weer en zwaaien naar overvliegende vakantievierders in een heteluchtballon. Iedereen kookte 's avonds zelf en natuurlijk werd er ook al meteen een kampvuurtje gestookt want dat is essentieel voor de HerfstHike!

Op zondag werd er alweer vroeg hard gewerkt om het vuur brandend te krijgen. We hadden hout nodig. We keken uit naar de op het kampvuur gebakken eitjes. En de zingende fluitketel natuurlijk!





Daarna was het tijd voor hakinstructie en toen kon het boswerk beginnen. Bij sommigen zag je echt dat ze al vaker met het bijltje gehakt hebben. We mochten drie dode bomen vellen, maar ze waren wel minder dik dan de ene boom van het jaar ervoor. Daardoor iets minder 'timber'-gevoel. Ook de nieuwe hakers gaven steeds rakere klappen. De hele zondag was gevuld met bosarbeid en kokkerellen op houtvuur. Op het menu stond pasta met verse groentesaus, hamburger, appel en banaan, gepofte aardappel en natuurlijk marsmallows. Echt genieten! 's Avonds heerlijk gezongen. We ontdekten verborgen talenten onder de deelnemers!







De maandagochtend betekende nog even bij het grote kampvuur ontbijten, maar ook opbreken en te voet op pad langs de waterval. Het traject Loenen-Hoenderloo stond op het programma, deels via het Marskramerpad en daarmee door het fraaie, heuvelachtige Landgoed Bruggelen en Spelderholt. We maakten nog een ommetje naar het stoomtreinen-Museumstation Beekbergen. Ook heel populair onderweg was de supermark. Na een stevige wandeling door herfstbladeren, waarbij het kwik opliep tot 25 graden (!), bereikten we onze overnachtingsplek in het Spelderholt bij Hoenderloo en werd er een bivak opgebouwd.



Het was supergezellig op ons natuurkampeerterein. Zo gezellig dat sommigen zelfs geen ijs gingen eten bij Co! Er was tijd voor sport en spel, kokkerellen en kletsen bij het vuur. En er scheerden ook vleermuizen rond! Gaaf hè?



Dinsdagochtend moesten we alweer opbreken voor het laatste traject van onze HerfstHike 2017, nl. Hoenderloo-Terlet. Eerst liepen we over het bungalowpark naast ons kampeerterein, waar ook aandacht was voor wild. We vonden daar dus toch een soort spoor van een edelhert.





Dan via de oranje grasvlakten van Schenkenshul en De Woeste Hoeve, en langs de Loenermark naar Terlet. Relinde en Floor bleven de tekens van het Veluwe Zwerfpad wat te lang volgen en daarom ontbreken zij op de groepsfoto. Ook Robbert, Diederik, Anita en Derk, die eerder naar huis moesten, staan er niet op. Natuurlijk werden de jongedames ietsje later door Ferrant en Noor opgepikt voor de thuisreis. Deze hike is afgelopen, maar er worden al plannen gesmeed voor nieuwe Zwerfbond-evenementen. Organisatie, bedankt!

