

# De Paastochteditie 2017 van Spa naar Monschau was *waterrijk, prachtig en gezellig bovenal*

Goede Vrijdag ging de Paastocht 2017 met 68 deelnemers (waaronder 25 van onder de 25 jaar!) van start midden in het centrum van bronwaterstad Spa. Het thema was dit jaar *Waterrijk Wallonië*. En *waterrijk* was het. We kwamen in de route van Spa naar Monschau langs bronwaterbronnen, bruisende kleine en grote watervallen, klaterende rode veenviertjes, een waterspons die zijn weerga niet kent (Hoge Venen), maar ook langs talrijke afwaterende beken en door een aantal regen- en hagelbuien. Een paar dagen 'back to basic' in een gebied dat we allemaal vast wel kenden, maar waar nog zoveel moois aan natuur en cultuur verscholen zat waar we geen weet van hadden. Het was *prachtig* en volgens velen ook *puur genieten*. Hieronder een verslag.

De bus zat letterlijk 'nokkievol' met rugzakken (ze pasten er maar net in!). In Spa startten de meeste deelnemers meteen met wandelen, maar anderen bezochten eerst de waterbron van Peter de Grote waar je bronwater rechtstreeks uit de bron kon tappen. Vanuit Spa liepen we via de GR5 snel de mooie natuur van het dal van de beek de Picherotte en het veen van de Fagne de Malchamps in. Er stond hier een uitkijktoren. Als je die beklom kon je andere Paaszwerfers van verre aan zien komen. Vandaar liepen we richting de toeristische watervallen van Coo waar we vlakbij de kolkende watermassa kampeerden. De wandelafstand was in totaal 18 km vandaag, een behoorlijke afstand, maar je kon er desgewenst makkelijk 15 km van maken. Op het veld en in de campingkantine zat de sfeer er goed in. Er werd naast bijgepraat ook biljart, een potje schaak, kaart en zelfs piano gespeeld.



Dag 2 liepen we van de watervallen van Coo naar Malmedy (23 km). Jammer was dat het behoorlijk regenachtig was. Eerst klommen we, direct naast een stoeltjeslift, steil omhoog naar het uitzichtpunt Ster. Daarna richting het historische stadje Stavelot, dé perfecte plek voor een koffiestop. Vervolgens liepen we via de GR 14 langs Amblève en Rocher de Warche naar het oude marktstadje Malmedy. Op doortocht door die oude stadjes kregen we een vleugje historie en cultuur mee in de vorm van de maskers die je hier met carnaval ziet, leistenen gevels, een bijzondere ruïne van een abdij, een oude brug en ook een mooie basiliek. Gelukkig werd het weer beter in de middag en dus konden we de tent droog opzetten op een kampeerveld in Malmedy-Arimont met 'belle vue'. Er werd ook weer druk gekokkereld bij de tenten. De camping wist dat we kwamen en het was fijn dat het ook mogelijk was met z'n allen gezellig binnen in de kantine te zitten voor een drankje en evt. een hapje te eten. Wel viel de stroom regelmatig uit (zo veel klanten hebben ze niet vaak tegelijklijk blijkbaar) maar een kniesoor die daarop let.





Eerste Paasdag was het weer gelukkig beter. Uniek: een halo rond de zon en een tipi tussen de Zwerfbond-tenten. Ook uniek: we hadden een keuzeprogramma met start op de camping en eindpunt in een 300 meter verderop gelegen herberg. Het merendeel van de deelnemers maakte een mooie panoramarondwandeling (zonder rugzak) ten zuiden van Malmedy, omgeving Ligneuville, anderen stapten op de mountainbike en maakten een rondrit naar keuze en weer anderen bezochten een museum over het Ardennenoffensief en stonden stil bij het oorlogsverleden. Een goed uitgepakt experiment, dat met die keuze-opties. Aan het eind van de middag verzamelden we in Auberge d'Arumont, een natuurvriendenhuus dat de Zwerfbond een etmaal had afgehuurd. Schoenen uit bij de deur en al die mensen en rugzakken binnen was wel een aparte gewaarwording. 45 Deelnemers sliepen in slaapzalen boven, de overige 23 nog een nachtje op de camping. We hadden een cateraar uit de buurt ingeschakeld die een uitgebreide maaltijd in de vorm van aspergesoep, stoofvlees, zalmtartaar, vegetarische lasagne en volop groenten bracht. Met vereende krachten werd de maaltijd door ons zelf nog uitgebreid met salade, vegetarische zoete aardappel/broccolisoepp en een heerlijk toetje! Het werd een gezellige boel. Er werd ook gezongen.

Dag 4, Tweede Paasdag begon traditiegetrouw met een gezamenlijk paasontbijt, dit keer in eigen beheer.







Hans haalde de bestelde verse broodjes bij de bakker en weer met vereende krachten stond er om 07.30 uur een perfect eigen Paasontbijt op tafel! Dank voor de medewerking!



Ferrant sprak de groep nog toe. Daarna maakten we een groepsfoto want vandaag gaan er helaas al 44 deelnemers naar huis. Rond half tien ging iedereen op pad. Het was weer waterrijk (lees: nat). De 4-daagse deelnemers liepen 11 km door het woeste dal van de Warche richting kasteel Reinhardstein naar hun eindpunt van de tocht, de stuw bij Robertville. De 6-daagse deelnemers liepen de zware 25 km lange Koninginne-etappe, eerst via de dalen van de fraaie veenriviertjes Trôs Marets en Bayehon met o.a. in mijn ogen de mooiste waterval van België en dan ook naar Reinhardstein en Robertville. Het bleek geen eenvoudig parcours en ook niet overal even gemakkelijk te vinden (er werd behoorlijk geklauterd), maar mooi! Dit gebied hoort echt tot het mooiste wat de Ardennen te bieden heeft!





*Net voorbij Kreuz im Venn had Hans een pauzeplek gecreëerd en kregen we een paasverrassing in de vorm van chocolade kuikentjes en kikkertjes. Dit was bij een kikker-oversteek pad! Hoe heeft hij het zo kunnen vinden? En even laten kwamen we een kikkerroute en kikkervisjes in een plas tegen!*







Op dag 5 van deze Paastocht, de dinsdag, stond het traject Robertville—Monschau op het programma en dat betekende een fraaie passage over de Hoge Venen vanuit Sourbrodt langs de Rur via de GR 56, richting Kreuz im Venn (20 km). Echt een mooi ongerept stuk nat veen met pollen en onvervalste houten knuppelpaden. Laat de beelden maar voor zich spreken. Onze deelnemersgroep was kleiner, maar daardoor ook overzichtelijker. Ik blijf erbij: een Paastocht van zes dagen is echt leuker, dus als je in de gelegenheid bent... Het weer was een beetje wisselvallig. Het ene moment zon, maar het volgende moment vielen er sneeuwvlokken en hagelstenen! Hoe dichterbij Monschau hoe bosrijker ons parcours. We kampeerden op een camping voor Monschau, in het dal van de Perlenau. 's Avonds aten we met z'n allen in het restaurant op de camping. De kok kreeg het toch voor elkaar: onverwacht voor een groep van 24 personen kokkerellen en iedereen op tijd van een goede maaltijd voorzien. Er stond nu ook Duits bier en schnitzel op de menukaart, maar ik had een overheerlijke Eifeler forel!

Dag 6: betekende tent opbreken in de kou (er zat zelfs ijs op!) en vervolgens liepen we al vroeg de 2 km naar Monschau waar we om 08.30 uur arriveerden. We werden welkom geheten door gebeier van kerkklokken in de nog heel rustige schilderachtige straatjes. Een aantal deelnemers vond een bakker waar ze lekkere koffie en veel luxe broodjes hadden en dus werd er uitgebreid ontbeten. Vervolgens het laatste deel van deze 13 km lange etappe het dal van de Rur in. Het was wederom prachtig. Een uur voor het afgesproken vertrektijdstip kwamen we aan bij Haus Dedenborn waar de bus ons zou ophalen. Tijd genoeg dus om nog even na te praten en terug te blikken. Het was een prachtige route en gelukkig is het allemaal, ondanks wat tegenslag in de vorm van o.a. een valpartij, fietspech en een lastig te vinden pad tegen een helling, goed verlopen. Hopelijk heeft iedereen, net als ik, genoten van deze bijzondere kameraadschappelijke wandelreis. De signalen waren goed. Binnenkort gaan we met ons voorbereidingsteam alweer enthousiast van start met de eerste voorbereidingen voor een nieuwe, weer speciale, Paastocht-editie! Op de terugreis was het best stil in de bus. We stopten nog wel even bij de stuw en het stuwmeer bij Einruhr. Die stuw pastte ook nog zo mooi in het thema waterrijk, maar dit was net een brug te ver.

*Paastochtvoorbereidingsteam: Djoeke, Ron, Otto, Ferrant, Sander, Josée, Fred en Harry.  
Foto's: o.a. van Frits, Marcel, Louis, René.*