

# Verslag Paastocht 2014: Van A naar B via de Gaumeroute

In 2014 heeft de Zwerfbond ervoor gekozen de deelnemers eens wat langer nog in het ongewisse te laten over de reisbestemming van de Paastocht. In januari was niet meer bekend dan dat we van A naar B zouden gaan. Dit leidde uiteraard tot allerlei speculaties.

Zou de tocht van Antwerpen naar Brussel lopen? Of van Andenne naar Bourglinster of van Amblève naar Bastogne? Op de informatieavond begin februari werd de bestemming eindelijk onthuld. De Paastocht 2014 volgt de Gaumeroute op de voet, een 140 km lange, geelwit gemarkeerde grensoverschrijdende wandelroute door de Belgisch en Frans Lotharingen (gelegen tussen het land van Aarlen en de streek van Bouillon). De Gaume is behoorlijk anders dan de Ardennen. Het landschap is niet ruig en rotsachtig maar open en glooiend met hier en daar opvallende heuvelruggen. Verder ligt de temperatuur in de Gaume gemiddeld 2 à 3 graden hoger dan in de rest van hoog België omdat het gebied een stuk lager ligt dan het Ardens plateau en ook de architectuur van de Gaume is opvallend anders. De harde grijze Ardense steen heeft hier plaatsgemaakt voor geelbruine zandsteen.

De routekeuze bleek een 'schot in de roos'. Met de milde winter en het mooie voorjaar was de natuur in 'de Belgische Provence' al ver ontloken en dus veel groen en volop bloesems van fruitbomen, bloeiende koolzaadvelden, gele dotterbloemen, orchideeën en fluitekruid, maar toch ook de onovertroffen witte bosanemonen! Hieronder de start van 50 Paaszwerfers in de omgeving van Virton.







De eerste overnachting, in Torgny, een van de mooiste dorpen van Wallonië, was meteen een heel bijzondere. We sliepen nl. met z'n allen nu eens niet in tenten, maar in gîte Saint Luc van frère Theo. Een unieke en mooie Zwerfbondervaring. We hadden in het grote huis waar de tijd al jaren stilstond de beschikking over slaapzalen met heuse bedden en keukens waar je zelf je potje kon bereiden. Supergezellig zo kokkerellen met elkaar! En wij proefden een mousserende plaatselijke rosé uit Torgny! Puur genieten!



Op dag 2 liepen we de Koninginnetappe van de Transgaumaise van Torgny via Marville naar de citadelle van Montmedy, over een afstand van circa 27 km. We staken de Chiers over met zijn oeverwaluwen en liepen zo meteen Frankrijk in. Marville was een verlaten oord met een heus knekelhuis met 40.000 beenderen. Bijzonder!



Daarna liepen we over lange rechte wandelwegen door open vlaktes en tussen de koolzaadvelden richting Montmedy, alwaar we direct naast de citadelle kampeerden. Het was er interdit aux nomades, maar wij, leden van de Zwerfbond en dus een soort zwervers, waren gelukkig van harte welkom op deze unieke en rustieke kampeerplek.



Dag 3, Eerste Paasdag, liepen we van Montmedy, via Avioth met zijn indrukwekkende basiliek richting de beroemde abdij van Orval en door naar Florenville. Een lange afstand, maar ook genieten.





Op dag 4 wandelden we van Florenville, via Chameleux waar de Romeinse heerbaan van Reims naar Trier langs komt, door weer een stuk Frankrijk richting Saint Cecille en Chassepierre. We begonnen de dag met een goedverzorgd gezamenlijk paasontbijt op de camping en een groepsfoto want een aantal deelnemers gaat op dag 4 naar huis omdat de schoolplicht of de baas roept. De zon liet ons 's middags even in de steek en we kregen een buitje, maar dat mag de pret niet drukken, zoals je aan de plaatjes van deze bijzondere pelgrims ziet!





Op dag 5 wandelden we van Chassepierre naar Chiny. Onderweg stapten we van de Gaumeroute even over op de GR16, de GR langs de Semois. Onderweg was er weer veel moois te zien. We liepen hier duidelijk op de grens van Ardennen en Gaume.





De laatste avond van de Paastocht aten we traditioneel gezamenlijk in een restaurant en keken we terug op bijzondere prestaties en gebeurtenissen tijdens de tocht. Dit keer was dat in een entourage van de Ardennen fauna!





Op dag 6 hadden we de laatste etappe voor de boeg en wel van Chiny via Jamoigne naar de omgeving van Sint Vincent. Een van de fotografen onder ons had oog voor het zonlicht met fraaie plaatjes toch gevolg. Bij de Moulin Gourmand kwam de bus ons weer oppikken. We hadden nog een heerlijk uurtje met een lunch met soep uit heuse soepterrines en quiche op een zonovergoten terras. De tenten werden gedroogd op het veld. Helaas zat onze wandeltocht er voor dit jaar op, maar we maken al plannen voor een volgende Paastocht.



