

Paastocht 2013: Sedan – Vencimont, langs Semois, Hulle en Houille

Stichting Zwerfbond organiseerde met Pasen 2013 een sportieve 6-daagse zwerftocht te voet vanaf het grootste chateau fort in Europa, dat van de Noord-Franse stad Sedan, naar het verstilde Naamse dorp Vencimont. We liepen over historische slagvelden, door een van de meest toeristische en geaccidenteerde rivierdalen van België (Semois) en in tegenstelling daarmee ook door een van de meest afgelegen bosrijke streken van België, bij Gedinne en Croix Scaille. Een groep van 48 enthousiaste rugzaklopers ging een sportief avontuur tegemoet met stevige wandeletappes, heel wat klimmen en klauteren, gezelligheid, kameraadschap, hernieuwde vriendschappen, scoutinggezang, beversporen, maar ook met Spartaans weer. De temperatuur kwam overdag niet boven de 5 graden en 's nachts vroom het elke nacht licht tot matig! Ontberingen dus!



Dag 1:

De bus zette ons dit jaar uit op het Place Nassau in Sedan. De bekende taferelen van nog even lunchen, alles in je rugzak stoppen en dan meteen op pad.

De eerste kilometers waren meteen bijzonder. We liepen via een door onszelf bedachte route dwars door schilderachtige straatjes en het bijzondere chateau fort van Sedan noordwaarts.



Daarna wandelden we via een GR14-etappe van 18 km richting België over het Plateau van Floing en Illy, wat in 1870 het strijdtoneel was van de Frans – Pruisische oorlog. We kwamen onderweg o.a. over een pad langs de Bouillonnais, de oude spoorlijn die vroeger Sedan met Bouillon verbond. In de omgeving van het charmante Semoisdorp Corbion werd het een stuk meer klimmen en klauteren. Na het nuttigen van een heerlijk Belgisch biertje in een café volgde voor onze groep een avontuurlijke boswandeling dwars door het hellingbos richting camping Haliru. Ik had er nog zo voor gewaarschuwd in het boekje! In het donker hebben we de tent opgezet en ons potje gekookt voor de tent. Daarna vroeg op één oor.



Dag 2: In de ochtend van Paaszaterdag was het te koud om normaal bij de tent te ontbijten. Onze tenten waren die nacht bij -5°C bevroren (wij die erin sliepen nog net niet gelukkig) en er hing zelfs een ijspegel aan een kraan in het toiletgebouw!. Vroeg liepen we dus al via het betonpad langs de Semois richting Bouillon. Hier vonden we een heerlijk warme koffie/ontbijtplek in een hotel. Even verderop zagen we een reuze Paasvuurstapel.





We pikten bij Bouillon de GR 16 op en kwamen langs de abdij van Cordemois waar je in retraite kan, maar waar je ook abdijproducten kunt kopen. Verderop hadden we uitzicht op het beroemde graf van de reus (Tombeau de Geant). Later in de middag beklommen een aantal van ons de roemruchte ladders bij Rochehaut. Door de kooiconstructie viel het niet mee met een grote rugzak boven te komen, maar met vereende krachten bereik je heel wat. Daarna sterke verhalen bij de open haard in het café met zicht op de meander bij Frahan. Vervolgens naar de camping en 's avonds eten (forel), drinken, bijkletsen en uitrusten.

Dag 3: Deze Eerste Paasdag had een zware wandeletappe voor ons in petto. Als je de hele route liep had je 22 km voor de boeg met heel wat klimmen en klauteren, maar eerst bezochten we Frahan en vonden een terras met een bakkie koffie. Daarna klommen we naar de crêtes, ofwel de heuvelruggen langs de Semois. .





In Alle zagen we een fraaie tabakschuur, een herinnering aan de tabaksteelt die hier in de streek van groot belang is geweest. Daarna werd het echt zwoegen tegen de Ardense heuvels. Chauffeur Hans verraste ons in Charrière met eierkoeken en suikerkipjetjes. Echt de oppepper die we nodig hadden tijdens deze superzware wandeldag. De route liep verder langs Vresse richting Membre alwaar we wederom langs de rivier kampeerden. Hier was het 'freezing cold'. Vooral ook de vloer in het douchegebouw! Naast ons kampeerveld had de eigenaar een friettent geregeld! Ook in het café in het dorp was het supergezellig.



Dag 4: De Tweede Paasdag begon met een traditioneel Zwerfbond-Paasontbijt op de camping. Supergezellig gedaan zo in een tent die speciaal voor ons was opgezet, maar wat was het koud! Hieronder een beeldimpressie. Je eerst warmen aan de opgestookte barbecue, dan in de rij voor de broodjes, eitjes en vooral de koffie en dan, na een woordje van voorzitter Ferrant, lekker eten. Na het Paasontbijt volgde een fotomoment met z'n allen.





Daarna de rugzak op en op pad, nu via de GR126. Na Ochimont volgden we klaterende beken zoals de Nafraiture dwars door uitgestrekte bosgebieden richting Gedinne. Het was goed weer, dus lunches en pauzes in de berm. Wij zagen onderweg nog een vos, anderen een roedel herten.



Sommigen maakten deze 4^e dag nog een extra ommetje naar de Millenniumtoren van Croix Scaille. 's Avonds was het gezellig in de kantine van de camping.

Dag 5: De dag na Pasen stond in het teken van het speuren naar sporen van de bever. We gingen op beverexcursie in het dal van de Hulle en de Houille. Om de wandelafstand acceptabel te maken (26 km), hadden we een speciale streekbus ingeschakeld. Om klokslag 9 uur reed de bus voor en konden we met z'n allen instappen voor een busritje van 10 km richting Pont Collin. 's Avonds een gezellige bonte avond met Ivar en Margriet te gast en heel wat scoutinggezang.





Dag 6: De laatste dag wandelden we door het dal van de Houille richting Vencimont. Hier werden ook nog diverse beverdammen gespot. Alleen die bevers zelf, die hebben we helaas niet gezien. In Vencimont pikte de bus ons op voor de terugreis. We gaan gauw weer plannen maken voor een volgende Paastocht, veel te leuk!

